

Byvandring i Havrebjerg

Lokalhistorisk Forening for Høng Kommune havde i år henlagt den årlige byvandring til Havrebjerg.



Høng og Havrebjerg har meget fælles historie, fortæller foreningens formand, Bøje Larsen. Indtil kommunesammenlægningen lå Havrebjerg også i Løve Herred, og i Mindelunden i Vester Løve er der en mindesten for kemikeren S.P.L.Sørensen, som er født i Havrebjerg. Mange fra Høng hører til valgmenigheden i Havrebjerg, og Ludvig Holberg har ejet store landejendomme i begge områder. Og så synes vi også, at vi gerne vil fortælle om den by, vi stort set kun kender gennem bilruden.

Aftenen blev et overflødhedshorn af fortællinger og indtryk for de mere end 90 deltagere. Vejret var perfekt, og aftenuren langs åen var en stemningsfuld oplevelse.

Med stor indsigt fortalte lokalhistoriker Helge Christiansen fra Bildsø om byen, de to kirker, jernbanerne og de mange mennesker med tilknytning til byen.



Ludvig Holberg. Hans Lystrup, som skabte et af Danmarks største bilfirmaer. Den verdensberømte kemiker S.P.L.Sørensen, som i 1909 indførte begrebet pH til at angive en opløsnings surhedsgrad, og som anvendes overalt på kloden. Frederik Svane Africanus, der blev kaldt Den sorte degn eller Den sorte Svane, født 1713 på Guineakysten i Afrika som søn af en dansk soldat og en negerkvinde og i 1749 ansat som degn i Gudum og Havrebjerg og skoleholder i Havrebjerg.

Forfatteren Klaus Rifbjerg har tilknytning til Havrebjerg, idet hans far tilbragte sin barndom i Havrebjerg Skole, hvor Klaus Rifbjergs farfar var lærer gennem mange år.

Som det sig hør og bør, når det drejer sig om lokalhistorie, så havde Helge Christiansen også anekdoter med til os.

Der var en trold i Blæsing Banke, der blev uvenner med en trold i Sobjerg Banke oppe mellem Ruds Vedby og Dianalund. De kastede så samtidig en stor sten mod hinanden. Men stenene stødte sammen med stor kraft og faldt ned på en langdysse på Ravnshøjs jord i Kagsmark. Den ene sten flækkede i 2 stykker, og den anden har mærker efter troldens fingre. Kagsmark ligger på grænsen til Løve Mark, og navnet tyder på, at der her har stået en kag, en galge.

Mellem Hejninge og Valbygård ligger der en hel stribe høje, og der er flere på Langebjerggårds mark. De stammer fra en trolld, der blev irriteret over klokkeringningen fra Havrebjerg Kirke. Han fyldte en kæmpesæk med jord for at begrave kirken. Men der gik hul i sækken og jorden faldt ud i store bunker, så da han nåede Havrebjerg, var sækken tom.

Byvandringen startede ved forsamlingshuset. Derfra gik vi til valgmenighedskirken, forbi Havrebjergs ældste hus til sognekirken, videre gennem byen til åen, langs åen til Møllegården og tilbage til forsamlingshuset, hvor der blev serveret kaffe og stort kagebord.

En god afslutning på en interessant aften.

