

Formandsberetning 2014.

Jeg vil lave en kort gennemgang af, hvad vi har fået tiden til at gå med i det for gangende år.

Der var ingen ændringer i valg til bestyrelse ved sidste generalforsamling, så bestyrelsen fortsatte uændret.

Efter generalforsamlingen holdt Niels Sveistrup et foredrag om arkitekt C.F. Hansen et interessant foredrag, hvor en verdensmand også havde tegnet nogle bygninger her i Høng.

Vi havde i samarbejde med Havrebjerg Lokalhistorisk forening arrangeret en byvandring i Havrebjerg. Det blev en rigtig dejlig aften, fint vejr og omkring 90 deltagere, og Helge Christiansen guidede os rundt i byen og fortalte om de interessante ting, der har været og er der.

I august havde vi vores bustur til Nyborg Slot, hvor en dygtig guide viste os rundt, det var spændende at se og høre om. Derefter kørte vi til restuarant Teglværksskoven, hvor vi spiste en dejlig frokost, efter maden kørte vi en tur ud i landskabet og kom forbi det hus, som Christen Kold holdt skole i. Vi sluttede i Kerteminde, her så vi Maleren Johannes Larsens kunstmuseum.

Vores første foredrag i vintersæsonen var den 25. september med Kammertjener Anker Andersen, som fik afrundet sin tid i Kongehuset.

Der var Arkivernes dag den 9. november, hvor vi havde satset på at snakke besættelsestiden. Der kom ikke så mange om det emne, men dagen var godt besøgt alligevel.

Den 14. november havde vi Ingrid Andersen til at fortælle om julemærkernes historie og deres gavn for julemærkehjemmene.

Den 27. januar kom tidligere muserumsleder Lisbeth Petersen og fortalte om Udvandrerne fra Langemark et godt og oplysende foredrag, det var på den værste vinterdag i år, og der kom godt 60 tilhørere.

Da vi sommetider har problemer med at høre hvad foredragsholderen siger, havde vi til dette foredrag lånt et højtaleranlæg af familie og samfund, for at

prøve det. Det virkede perfekt. Så nu må vi se, om vi kan finde penge til at købe et selv.

Den 3. marts var det historiker Carsten Egø, der fortalte om Sprogø og institutionen for utilpassede piger. Et foredrag der fuldstændigt sprængte vores rammer på biblioteket. Der kom 130 deltagere.

Vi har også haft vores studiekredsmøder, 2 i efteråret og 3 her i foråret. Der er mere og mere interesse for at deltage i disse møder. Det er dejligt, og vi fortsætter til efteråret.

Vi har også været involveret i at få Trompet-krone-træet ved Sæby sygehus bevaret, lige som vi foreviger Sæby sygehus på en film.

Vi er i gang med at få rejst en mindesten for Hermod Lannung i mindelunden i Løve. Det er lykkedes os at få Hermod Lannung fonden til at betale omkostningerne til etableringen af mindestenen. Stenen er hos stenhuggeren og er klar til opsætning, vi har valgt at afsløre stenen den 21. juni, da det er hundredåret for Hermod Lannung studenter eksamen fra Sorø Akademi.

Vi har samtidigt med, at vi har været i gang i mindelunden, fået fremstillet et nyt skilt, da det gamle var blevet noget frønnet. Det nye skilt er dekoreret af Niels Jørgensen. Mange Tak for hjælpen.

Vi har nogle arbejdsgrupper i gang. Foruden at Niels Sveistrup har arbejdet med mindestenen.

Vi har Reerslevgruppen, der er ved at samle de sidste data fra Reerslevs gårde, så den bog kan skrives færdig.

Hallenslev gruppen har afsluttet deres arbejde med at samle data, og der er blevet trykt en bog. Bogen udkom her i lørdages. Vi afholdt en reception, hvor der deltog mange mennesker, og vi fik solgt 72 bøger denne dag.

Der er opstartet en ny gruppe som indsamler, hvad der er at finde i Tjørnelunde, Så er I fra Tjørnelunde eller kender nogen, som har boet og haft familie der ude, er vi meget interesseret i billeder både at huse og folk, og er der nogle gode historier, der skal fortælles, er vi meget interesseret i dem.

Ligeledes er der begyndt et hold i Herslev, og det er det samme, der gælder her.

Buerup gruppen kører også stødt og roligt med deres projekter. De er kommet i besiddelse af nogle film og lydbånd, som skal redigeres. Den film vi skal se her efter, er en af dem.

De har også fundet nogle oplysninger om modstandsbevægelsen i Buerupområdet, som er givet vider til Bent Frandsen.

Vi har nogle som er i gang med at sortere og sætte navne på en masse billeder, som vi har fået fra Ugebladet.

Der er flere som arbejder på at interviewe borgere til de artikler, som vi bringer i vores medlemsblad.

Bent Frandsen er i gang med at indsamle materiale til en bog om besættelsestiden. Vi regner med at bogen kan udgives i 2015, hvor det er 75 år siden vi blev besat.

Jeg vil takke bibliotekets ansatte for et godt samarbejde. De bliver ikke sure over, at vi render dem i vejen hele tiden, bruger deres køkkenfaciliteter og flytter om på deres inventar, når vi holder møder her på biblioteket.

Tak til Kalundborg kommune for at vi må bruge lokalerne her på Biblioteket.

Tak til Christina for et fantastisk godt samarbejde Arkiv og forening imellem.

Tak til vores webmaster Henning Vingborg, du passer vores hjemmeside til ug.

Tak til alle de frivillige, der bruger en del af deres fritid i foreningen og i arbejdsgrupperne.

Jeg vil også sende en tak til de andre lokalforeninger og arkiver i Kalundborg kommune for et godt samarbejde i Paraplysammenhæng.

Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde. Når jeg begynder at skrive på beretningen, finder jeg hurtigt ud af, hvor meget der bliver lavet i foreningen i løbet af et år.

Til slut vil jeg takke alle vore medlemmer for deres opbakning til vores arrangementer og hjælp til at få udbredt kendskabet til foreningen.

Vi er pt. 436 medlemmer.