

Sommerturene gik til Møn og Vordingborg i år

Af Tove Tieldow

Årets 2 sommerture, velbesøgte som vanlig, gik nedover Sjælland mod Møn, hvor vi på vejen fik fortalt om Marie Toft, der blev gift med Grundtvig, og om Gøngehøvdingen, der gik fallit med Lundbygård, hvor der nu dyrkes juletræer. Thorsvang Samlermuseum skulle opleves – og en oplevelse blev det –

Én mands trang til at samle på alt er blevet til et sted, hvor nostalgien stortrives. En støtteforening på mere end 500 medlemmer, hvor 80 er aktive frivillige, der sørger for drift og pasning og virker som kustoder med viden og entusiasme. Samleren, den kun 50-årige Henrik Thorsvang selv, er så restauratør og sørger for meget dejlig mad i fine opgivelser.



Billede 1: Carlsminde – udgået – Er der nogen, der kender den?



Billede 2: Nimbus med sidevogn – Kan I huske lyden?

Efter en meget veltillavet og velsmagende frokost gik turen mod Vordingborg ad meget smalle veje, der krævede sit af vor

chauffør – dejlig tur – dejligt vejr. Vordingborg Borgcenter er et historisk sted fra 1160, Jyske lovs fødested 1241 og i dag et kulturelt oplevelses- og samlingssted for alle aldre, også for os, der blev modtaget af en engageret og vidende guide (frivillig naturligvis).

Nogen blev vist rundt på området – nogen drak kaffe og spiste is ad libitum –



Billed 3: Vores guide starter turen op

Turen hjem blev en oplevelse i sig selv – cumuluskyer med tyllsskørter af regn dansede på den efterårsblå himmel – en dejlig afslutning på en dejlig tur -