

Tre skæbnefortællinger

Historiens vingesus fortæller om navne på konger, kejsere og store statsmænd. Men de små brikker, som ofte bringer de største ofre, forsvinder i mængden.

Det blev der rådet lidt bod på, da Finn Jensen, Buerup, forleden i Lokalhistorisk Forening i Høng fortalte om tre skæbner, som alle var involveret i nedkastninger omkring Tissø og Kattrup Gods under den tyske besættelse.

Finn Jensen har sammen med Henning Bonde, Uglerup, fundet frem til interviews med de tre modstandsfolk fra modtagegruppen omkring Kattrup – unge mennesker, som mere eller mindre tilfældigt blev "inviteret" til at deltage, men som ikke var i tvivl, da de blev spurgt, om de ville være med.

Uden store ord fortalte de hver for sig om nedkastninger, fængselsophold, forhør, Frøslev-lejren, De Hvide Busser og hjemkomsten. Stærke og personlige beretninger, som Finn Jensen flettede ind imellem hinanden, for som Finn fortalte: De kendte ikke hinanden, men har sandsynligvis arbejdet sammen i nattens mulm på den samme sag på det samme sted.

De tre fortjener at blive nævnt. Det er Frans Dalskov, 30 år, arbejdsmand, søn af skovfogeden på Kattrup, sad fanget i Vestre Fængsel og i Frøslevlejren. Eskild Christensen, 23 år, politibetjent, undgik internering, levede under falsk navn på Kattrup gennem besættelsen. Ejnar Jensen, 28 år, politibetjent, blev taget af tyskerne, overlevede tre KZ lejrophold, kom hjem med De Hvide Busser.

Her er London!



**((Hilsen til Viggo
og Herluf))**



BBC's hilsner var kodet meddelelse om, at folkene omkring Kattrup skulle på "natarbejde"!